

# 14 lanssteken van Ulrich Herman Huber

Janine Otto

**Bijzonderheden over de verwondingen opgelopen bij de strijd in Rusland staan vermeld in de Geschiedenis van het regiment Hollandsche Husaren door Jhr. J.W. van Sypensteyn.**

Op 5 september 1812 vocht het regiment 11<sup>e</sup> Hussaren bij Schewardino tegen een overmacht van Russen. Het regiment vocht in de eerste linie en werd tijdens het gevecht omsingeld door geregelde Kozakken. Uiteindelijk werden ze ontzet door de brigade Girardin. 126 huzaren waren gedood, twee officieren krijgsgevangen genomen. Huber zwaar gewond door zes lanssteken en vier officieren licht gewond.

In oktober 1812 bezat het regiment nog 120 paarden en stonden de 200 onbereden huzaren onder bevel van Huber. Hij zal dus voor zijn verwondingen zijn behandeld in Moskou en kon de terugtocht aanvaarden richting Smolensk, samen met Luitenant Rendorp. Na samenvoeging met de resten van het regiment ondernam hij de tocht naar Wilna, maar verloor zijn paard bij Krasnoi. Onderweg werden ze aangevallen door de kozakken waarbij hij nog acht lanssteken opliep. Het kan zijn dat hij,



ondanks zijn verwondingen, Wilna heeft bereikt samen met Luitenant Rensdorp. Het kan ook zijn dat hij gevangen is genomen door de Russische troepen of de boeren en op 6 december 1812 gestorven is aan zijn verwondingen of is gedood. Hier over is nog onduidelijkheid, al wordt er in de archieven toch vermeldingen gevonden van mede-Huzaren. Zo meldt Theodorus Coenradus Casparus van Veeren in een brief dat hij "Huber overdag in een bosch heb gezien met 14 lanssteken van de cozakken en heeft 't compliment aan UEd.verzorgd".

*Informatie voor deze tekst aangeleverd door Martijn Wink.*

*Martijn Wink doet, in het kader van wetenschap en hobby, onderzoek naar alle Hollandse Officieren die gediend hebben van 1806-1810. Bij dit onderzoek stuitte hij op de naam Huber. Van zijn informatie is dankbaar gebruik gemaakt.*