

Ontstaan van een beroemd hotel In Batavia

Hotel Des Indes

Batavia bestond uit twee delen. Het noordelijke gedeelte of de **Benedenstad** en het zuidelijke gedeelte de **Bovenstad**. In de 18e eeuw was het leven voor de Europeanen ondraaglijk door de stank van de grote rivier de Tjiliwong die door de stad stroomde.

JANINE OTTO

Mr Herman Willem Daendels Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië, liet daarom grote delen van de benedenstad afbreken inclusief het versterkte kasteel. De bovenstad werd bebouwd met huizen en met een soort paleis. De wijk kreeg de naam Weltevreden. Daendels liet er later de beroemde **Sociëteit De Harmonie** bouwen daar waar de rivier de Tjiliwong en het kanaal Molenvliet naar het oosten afbuigt.

Een klein stukje naar het Noorden aan de westkant van Molenvliet werd in 1747 begonnen met de bouw van een onderkomen waar later **het Hotel Des Indes** zou ontstaan.

In 1760 werd het terrein opgekocht door Reynier Klerk, de latere Gouverneur-Generaal van 1777-1780, die er zijn residentie had.

In 1824 werd het geheel opgekocht door het Gouvernement, die er een kostschool vestigden voor meisjes. In 1828 werd het gebouw verlaten. Helaas werd de kostschool in 1832 reeds opgeheven wegens gebrek aan leraren omdat deze steeds weggingen om te trouwen.



Boven: Fraaie schets van Des Indes dat schuil gaat achter een Waringinboom. Onder: Latere foto van Hotel Des Indes



In 1829 kwam het in handen van de Fransman Surleon Antoine Chaulan die er een hotel begon onder de naam **Hotel de Provence**. Zijn zoon Etienne nam het hotel over in 1845 en maakte het hotel aantrekkelijk door het verkopen van verschillende soorten ijs.

In 1851 kwam het hotel in handen van Cornelis Denninghoff die de naam veranderde in **Hotel Rotterdam**, of ook wel **Rotterdamsch Hotel** genoemd. Helaas had het niet zo'n goede naam wat de accommodatie en service betrof. Snel kwam er een andere eigenaar in 1852, de Zwitser Wijss die een jaar eerder was getrouwd met een nicht van Etienne Chanlan.

In 1856 kwam Douwes Dekker (Multatuli) op bezoek en gaf de eigenaar het advies de naam te veranderen in het veel chiquer klinkende **Hotel Des Indes**.

In 1860 verkocht Wijss het hotel door aan de Fransman Cresonnier die het uit reclame overwegingen fotografisch liet vastleggen door de firma Woodbury & Page.

Op een mooie schets gaat het hotel schuil achter een hoge, schaduwrijke Waringinboom, een mystieke boom die nooit gekapt mocht worden omdat er boomgeesten in woonden.

Cresonnier overleed in 1870. Het hotel werd verkocht aan Theodoor Gallas die tot 1886 eigenaar was. Daarna breidde Jacob Lugt die het hotel fors uit. Na de economische depressie in de kolonie viel het hotel in handen van **Johan Martinus Gantvoort** (1864-1944) die het hotel uiteindelijk beroemd en winstgevend maakt.

Johan Martinus Gantvoort trouwde in



De eetzaal van Hotel Des Indes.

1902 te Semarang **Betsy Huber** (1878-1959), dochter van **Hendrik Cornelis Ulrich Jan Huber** en Misradi uit Madoera zie NP 1993, Huber Xj blz 350

Na hem werd het hotel gerund door Nieuwenhuys en kon er in 1918 zelfs 25% dividend worden uitgekeerd!

Het hotel was beroemd om zijn koloniale rijsttafel verzorgd door een stoet van bedienden.

In 1945 werd **Hotel Des Indes** gebruikt voor de onafhankelijkheid onderhandelingen Roem-van Royen.

Na de onafhankelijkheid werd de naam veranderd in **Hotel Duta Indonesia**.

Na de bouw van het **Grand Hotel** in Jakarta zette het verval in. Begin jaren '70 viel het ten prooi aan de sloop.

bronnen: www.engelfriet.net
tropenmuseum Amsterdam