

## Ulric Herman Huber duikt op in historische roman Boek over Napoleons tocht naar Rusland

Victor Remouchamps is schrijver van het boek '200 jaar later' over de tocht naar Rusland van Napoleon in 1812. Het boek is gebaseerd op de lotgevallen van Remi Remouchamps (voorvader van de auteur) die als soldaat der Infanterie de Tocht naar Rusland meemaakte.

AXEL ROSENDAHL HUBER

Het boek is geen wetenschappelijk verantwoord geschiedenisboek. Het is een soort historische roman. Victor Remouchamps heeft wel veel tijd en energie gestoken in research. Zo heeft hij de hele route van de Grande Armée (ongeveer 10.000 kilometer) zelf nage-reisd. Victor Remouchamps is een vriend van mij. Voor meer informatie over hem, zie: [www.remouchamps.eu](http://www.remouchamps.eu). Terwijl hij aan het schrijven was, kwam ter sprake dat mijn voorvader Ulrich Herman Huber als Ritmeester der Huzaren deelnam aan de veldtocht. In het laatste hoofdstuk heeft Victor daarom een ontmoeting ingelast tussen onze beide voorvaderen in december 1812 Vilnius in Litouwen, kort voordat ze beiden sneuvelen.

Uiteraard is er verschil tussen het perspectief van een soldaat bij de Infanterie en een officier bij de Cavalerie. Tijdens de Veldtocht wordt dit verschil snel kleiner. Want nadat tijdens de opmars naar Moskou alle paarden van het 11de Regiment Huzaren zijn gesneuveld, wordt Ritmeester Ulrich Herman Huber commandant van de 'Onbereden Huzaren' oftewel 'Huzaren te Voet' van het 11de Regiment



De omslag van het boek.

Huzaren. Dit betekent dat Ulrich Herman Huber de hele terugtocht uit Rusland te voet heeft afgelegd. Voor wie een beetje idee wil krijgen waar onze voorvader is geweest en wat hij tussen juni en december 1812 ongeveer zou kunnen hebben meegemaakt, is dit boek een aanrader.

*Stukjes uit het boek zijn als voorproefje te lezen op [www.remouchamps.eu](http://www.remouchamps.eu). Klik op 'Boeken', 'Tweehonderd jaar later' en de 'hoofdstukken' voor een korte impressie. Via de website van Gigaboek is het boek online te bestellen voor € 36,95. Het is een hoop geld, maar daarvoor krijg je ook heel veel: 800 pagina's tekst met vele illustraties. In de winkel ligt het boek voor € 41,95 te koop.*