

Patriciër-zijn, is dat voor de jonge Hubertjes wel cool/ genoeg tegenwoordig?

Deze vraag heeft het bestuur van de Hubervereniging zich gesteld. We krijgen steeds minder jongelui, die lid willen worden van een familievereniging waarvan de meeste leden behoren tot de patriciërs. Is dit een teken des tijds, dat wordt beheerst door een mediacircus en snelle communicatie? Is er geen belangstelling meer voor familiebanden en hun geschiedenis? Moet alles dan maar hip zijn en vluchtig?

JANINE OTTO

Maar wat is een patriciër eigenlijk en waarom maken ook zij deel uit van ons 200 jaar Koninkrijk?

Als we ouderwets de Van Dale erop naslaan, vinden we de volgende verklaring. Het woord *patriciër* komt uit het Latijn: Patricia. De benaming werd gebruikt voor:

1. leden van de Romeinse geslachten wier hoofd lid was van de Senaat;
2. adellijke burger van sommige middeleeuwse Italiaanse republieken;
3. iemand die behoort tot de regentenfamilies van een stad, niet-adellijk persoon uit de aanzienlijke, voorname stand.

Gaan we Googlen en kijken op Wikipedia dan behoren de leden van Romeinse geslachten tot de adel.

In de Late Middeleeuwen herleeft het begrip patriciër als in de steden de voornaamste geslachten zich groeperen om de bestuurlijke functies. Tot deze aangesloten familiegeslachten kon men slechts toetreden mits de afstamming tot een van de geslachten aantoonbaar was!

Het patriciaat in Nederland

Het patriciaat is afgeleid van het begrip patriciër en is een verzamelnaam voor families die vanouds bestuurders in de samenleving leveren. Hun voorouders waren vaak regenten geweest in de steden tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en hadden ook in de 19^{de} eeuw het land en een verscheidenheid aan ondernemingen bestuurd. Zij speelden traditioneel een belangrijkere rol in de Noordelijke Nederlanden dan de adellijke luie landjonkers in de provincie.

Toen 200 jaar geleden het Nederlands Koningshuis werd geïnstalleerd, nam Koning Willem I bewust een aantal regentenfamilies op in de adelstand. Toch waren er ook families die daarvoor te trots waren en zich juist deftig vonden als telgen van bekende koopmansgeslachten. Ze wilden echter wel graag een ridderorde in de Nederlandse Leeuw verwerven, maar van adel worden zonder titel wilde men niet.

Van een groot aantal van deze families zijn de genealogieën gepubliceerd in de uitgave Nederland's Patriciaat.

Zo ook die van de Familie Huber, beginnende bij Heinrich Huber uit Zürich geboren omstreeks 1557.

Het familiewapen is afgebeeld met in zilver twee zwarte afgewende vleugels en is identiek aan het wapen van het dorp Altikon in het Zwitserse kanton Zürich. Dat dit wapen werd gebruikt als familiewapen blijkt uit een lakafdruk op een brief van Zacharias Huber, geboren omstreeks 1601, zoon van Heinrich Huber en van beroep notaris.

Het nageslacht van deze Heinrich Huber staat dus vermeld in het Nederland's Patriciaat en is bijgewerkt tot in de 77^{ste} jaargang van 1993.

De inhoud is interessant om te lezen maar zal moeten worden bijgewerkt in de nieuwe uitgave die over vijf jaar zal verschijnen. Hiervoor zal veel werk verzet moeten worden door de Hubervereniging en daar kunnen we de hulp en het enthousiasme van de leden wel bij gebruiken. Vooral de jonge leden willen we graag overhalen om aspirant-lid te worden en mee te werken aan de nieuwe uitgave.

Het is toch interessant vermeld te zijn in het Nederland's Patriciaat als patriciër en je te scharen in de rij van belangrijke voorgangers.

Vooraf op het gebied van het *Recht* is de naam Huber van grote betekenis. Nog steeds komt men de naam van Mr. Ulricus Huber tegen in dissertaties en staat zijn standbeeld nog steeds bij



De Senaat van Rome, waar de Patriciërs wetten uitvaardigden en juridische zaken bespraken.

de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

Ook andere Huberjuristen worden nog regelmatig vermeld, vooral op het gebied van familierecht.

Voor deze hernieuwde en bijgewerkte uitgaven is het bestuur van de Hubervereniging begonnen met het inzamelen van financiën om dit alles te kunnen bekostigen. De kosten worden geraamd op circa € 8.000, dus er is de komende vijf jaar nog een aardige bijdrage te gaan.

Er wordt een werkgroep in het leven geroepen om een en ander te verwezenlijken.

Word dus aspirant-lid en help ons als patriciërs vermeld te blijven!